

Scoutdrömmen som blev sann

Tält efter tält efter tält. Tusentals bildar de ett hav av tyg mitt ute på ett fält i Skåne. Här hörs myllret av 39 000 scouter som alla har kommit för att delta i världens största scoutläger. De har kommit hit från hela världen, från hela Sverige – och från Katrineholm.

Det är en stad byggd av tält. De stora gräsfälten har blivit till stigar av sand som dammar när de tusentals fötterna trampar fram. I en och en halv vecka har scouter från 150 länder varit här på Rinkabyfältet utanför Kristianstad på scoutläger. Fem av dem är från Katrineholm.

– Jag ångrar verkligen inte att jag åkte. Vi har haft det bra. Det finns så många nationaliteter här på lägret. Det är så jävla mycket folk, det är helt sinnessjukt, säger Marcus Ljungmark.

Han och hans kamrater från Katrineholms scoutkår sitter i solen på en äng mitt i lägret. Runt omkring passerar människor. Alla har de olika färger på sina scoutskjortor, alla talar de olika språk.

– Det roligaste här är att träffa nya människor, och det gör man mest hela tiden. Man tänker inte på att man är från olika länder, utan bara på hur personen man träffar är som person. Det är så skönt att alla är scouter. Man kan prata om precis vad som helst, säger Amanda Jeppsson.

Trots att scouterna är trötta efter över en vecka på läger, är de ändå glada och har mycket att berätta. Varmt talar de om när de skulle laga mat med några sydkoreanska scouter, hur de tillsammans gjorde starka nudlar och vitkål i curry.

– Det var kul, men lite svårt, för de talade inte så bra engelska. De skulle lära oss maträtten, så vi frågade vad vi skulle göra. Och de sa bara: ”stek ris, stek ris ...” Men inte hur, eller med vilken krydda, säger Cecilia Andersson.

Sedan Katrineholms-scouterna kom till lägret har de gjort mycket aktiviteter. Allt från diskussioner om hur de kan förbättra världen, till lägerbygge och nattspår.

Nattspåret kallas för Dream och hålls i utkanten av lägret mitt i natten. Scouterna får följa lyktor in på en stig i skogen, och i slutet av stigen står Lasse Skoogh, som också är från Katrineholms scoutkår. För honom är världsscoutjamboreen en dröm som blivit sann. I ett år har han varit med och planerat mörkerspåret som alla deltagare får gå.

– Det kallas Dream och är ett ljusspår på natten. Scouterna får gå genom ett rökigt tält och komma tillbaka från döden. De får en andra chans. Sedan får de på olika stationer gå sitt liv baklänges och fundera över vad de har för dröm, vad de vill göra med sina liv, säger Lasse Skoogh.

Han berättar att första kvällen var lite kaosartad. 5 500 deltagare köade i nästan två timmar på en stig i skogen för att gå ljusspåret.

– Första kvällen var det att göra, men det var ju häftigt när de kom. Jag tänkte ”det här har jag gjort”. Och nu när det rullar känner jag tillfredsställelse. Det är häftigt att få vara med om en sådan här grej, säger Lasse Skoogh.

Nathalie C. Andersson

Vinkel-artikel:

”Vi dansade små grodorna”

Det pågår inte bara stora scoutläger i Skåne. Katrineholms scoutkår har tillsammans med Lessebo scoutkår anordnat ett litet läger i närheten av världsscoutlägret.

Det heter camp in camp, läger i läger, och innebär att de utländska scouterna på storlägret har fått åka buss ut till små scoutläger i närheten av Rinkabyfältet, för att få uppleva svensk scouting. Varje dag har det kommit 50 scouter till lägret för att få uppleva lägerliv.

– Vi har varit faddrar åt alla utländska scouter som har kommit hit. De har sovit över i tält och har fått paddla kanot, laga mat och bada och tälja, berättar några scouter från Katrineholms scoutkår.

Lägret anordnades utanför Lessebo i Småland tillsammans med Lessebo scoutkår.

– Vi har också haft lägerbål och visat besökarna hur man firar midsommar. Vi dansade små grodorna och hade en liten midsommarstång. De tyckte det var svårt att sjunga med i orden, men att det var kul, fortsätter scouterna berätta.

Som belöning för att de ordnat läger i läger, har Katrineholmsscouterna, tillsammans med alla andra som varit med och ordnat olika läger, fått komma till jamboreen och hälsa på en dag.

– Det första jag tänkte när jag kom hit till jamboreen var ”oj, shit vad stort och häftigt”, säger Albin Hagberg, en av scouterna.

Besökskvällen avslutades med en stor scenshow där alla scouter som i torsdags var på lägret fick vara med. Ungefär 46 000 scouter satt framför scenen och dansade och sjöng när Timbuktu och Hoffmaestro uppträdde.

Nathalie C. Andersson